

Visie Kerkenraad GKv Gorinchem

Toerusting en werk van de Heilige Geest (mei 2020)

Aan de kerkenraad is de vraag is gesteld, welke visie hij heeft op cursussen die het werk van de Heilige Geest onder de aandacht van gemeenteleden brengen. Daarom formuleert de kerkenraad zijn visie hieronder.

### **Belangrijk en noodzakelijk**

Als kerkenraad zijn wij erg blij met de aandacht voor het werk van de Heilige Geest. Het is nodig dat mensen persoonlijk worden toegerust om vervuld te worden met Gods Geest om meer te kunnen leven vanuit zijn kracht. Diverse cursussen en trainingen kunnen daaraan bijdragen.

God wil mensen aanraken en vernieuwen. Door Jezus Christus heeft Hij de verbinding gelegd tussen Hemzelf en ons. Dat is een zaak van geloof, maar dat kan nooit betekenen dat dit op afstand blijft. Als mensen worden wij door God helemaal in beslag genomen. Zoals Jezus met zijn Vader omging door de Geest, zo mogen ook wij - in zijn voetspoor - God onze Vader noemen. Zoals Jezus door de Geest vervuld leefde, sprak en met mensen omging, zo mogen wij leven. Naarmate Christus door ons gebed door zijn Geest in onze harten woning maakt, raken wij meer en meer geworteld en gegrond in de liefde (Efeziërs 3).

### **Gaven en talenten**

Zo leren wij onze gaven en talenten ontdekken, ontwikkelen en gebruiken in de dienst van zijn Koninkrijk. Gods Geest heeft gaven in de gemeente gelegd, of het nu de gave van onderwijs of profetie, spreken of luisteren, de gave van dienstbaarheid of lofprijzing of genezing is, God gebruikt ons in zijn dienst.

Meer aandacht voor de Geest betekent ook meer aandacht voor het persoonlijke in het pastoraat. Welke lichaamstaal gebruik je tijdens het bidden? Welke houding neem je aan? Mits het op een zuivere manier gebeurt, kun je vragen of je een hand op iemands schouder mag leggen. Dat kan voor mensen een verschil maken. Verder is de geestelijke houding en verwachting bij het bidden van belang. En de nazorg erom heen: als gemeente kun je bidden voor herstel van een trauma, maar is er ook ruimte voor pastorale begeleiding, waardoor trauma's in de diepte voor Gods aangezicht gebracht kunnen worden?

Bidden om genezing is één, maar hoe bid je eerlijk verwachtingsvol? Meer open staan voor wat God hier en nu wil geven, leert ons een ontvankelijke levenshouding. Door middel van cursussen kun je geholpen worden om in de praktijk van het leven in al zijn diepte, werkelijk meer op God te vertrouwen. Wij geloven dat God vandaag een levende God is die door ons gekend wil worden in een persoonlijke relatie met Hem. Wij hebben ook zelf het belang ervaren van lofprijzing, gebed, en de kracht van zijn aanwezigheid.

### **Waken voor tweedeling**

Ten slotte moet je (altijd trouwens!) waken voor een tweedeling in de gemeente; bijvoorbeeld tussen mensen die 'de Geest hebben gekregen' en anderen die 'nog niet zo ver zijn'; tussen mensen die bepaalde gaven (tongentaal, profetie of genezing) hebben en anderen die dat niet hebben; of tussen mensen die vinden dat je altijd moet bidden om en vechten voor genezing en anderen die zich vol vertrouwen overgeven aan Gods leiding en in hun ziekte berusten. Het evangelie leert ons duidelijk dat we niet op elkaar moeten neerkijken, of elkaar veroordelen. Alleen samen met alle heiligen kunnen we de diepte van Gods liefde proeven.

Kortom wij zien de waarde van evangelische vernieuwing, omdat deze onze ogen geopend heeft voor het persoonlijke van het werk van de Heilige Geest. Maar we willen dat graag verbinden met het gereformeerde 'sola gratia', 'sola fide' en 'sola scriptura': alleen door genade, alleen door geloof worden we gered, en aan de Bijbel hebben we genoeg.

### **Richting**

In de afgelopen decennia is in New Wine, het Evangelisch Werkverband en Missie Nederland aardig wat kennis en ervaring opgedaan met: ministry, gebedspastoraat, toerusting, genezing, bevrijding. De kerkenraad meent dat in deze organisaties voldoende knowhow en Bijbelse bezonnenheid is gewaarborgd. Natuurlijk moet je altijd blijven opletten dat bovenstaande valkuilen worden vermeden, maar dit is de richting waarin wij mensen willen stimuleren.

De kerkenraad